

Gedichten om niet te vergeten



Gedichten geschreven in Maartenshof
Groningen
2016

Gedichten om niet te vergeten



Tekenen met verf

Ik woonde vroeger
op een schip, een woonschip
in het Damsterdiep
mijn vader voer met stro

Het woonschip had een kamer
en een slaapkamer
maar toen ik veertien was
ging ik al werken

We naaiden kleren
in een atelier
we naaiden jassen
en ook mantels

En later was ik
al uithuizig
ik deed huishoudelijk werk
en mijn man was huisschilder

Ik zat op de Julianaschool
totdat ik veertien was
ik kon al heel goed schilderen
ik tekende met verf

Mijn neef was voetballer
hij heette Jos Roossien
hij voetbalde bij Groningen
ik gaf niet veel om sport

Grote schoonmaak

Je begon boven
als het mooi weer was
de dekens gingen om
het rek

Alles ging de deur uit
alles stond op zijn kop
alles had even
een andere plaats

De bedden werden gelucht
twee mensen stonden
tegenover elkaar
met een mattenklopper

Maar dat was niet goed
je maakte het
beddengoed kapot

Je werkte van boven
naar beneden
niet tegen de draad in

De oorlog bij Bergen

We woonden in Bergen
Noord-Holland
vlakbij de zee
en mijn moeder was Joods

We woonden in een huis
met een rieten dak maar
het was er gevaarlijk
de oorlog was in de buurt

Er lag een vliegveld maar
we waren bang voor bommen
en zijn geëvacueerd van Bergen
naar Haren in 1942

Daar bleven we drie jaar
we logeerden bij een familie
ik was al 19 jaar en ging
niet meer terug

We woonden in Bergen
in Noord-Holland
bij de zee en mijn moeder
was Joods

Zo oud als ik

Om
zo oud
als ik te worden:
vijf en negentig
hoef je niets
te doen
gewoon doorlopen
boodschappen
en de trap schoonmaken
je moet
gewoon doorlopen
om vijf
en negentig te worden
dan ben je zo oud
als ik

Een huis aan het meer I

We hadden een huis
aan het meer
met de hele familie
het werd afgebroken
en weer opgebouwd

Ik was er als kind
op het zelfde stukje grond
van de familie aan het meer
een royaal huis met centrale verwarming

Het was van boven geregeld
zei mijn tante
toen ik kwam praten
over het huisje aan het meer

We woonden er
de hele zomer
we gingen met vakantie
naar ons eigen huis

Meisjesschool

Ik zat vroeger
op een meisjesschool
aan het Zuiderdiep
er waren daar
alleen maar meisjes

We hadden allemaal
een wit schortje voor
ik weet niet meer waarom
dat hoorde gewoon
bij die school

Je mocht daar niet
met je voeten op
de grond zitten
alles moest
boven de grond

Op de meisjesschool
aan het Zuiderdiep
er waren daar
alleen maar meisjes

Apenkooi

Ik had op school toen
geen bepaalde dingen
maar ik was
schijnbaar leergierig

Overal
naar luisteren
en alles horen

Ik hield toen
erg van apenkooi
bij gymnastiek

Ik wilde degene zijn
die er tussenuit ging
niet de tikker

Zingen

Oh ja, zingen
ik zong schoolliedjes
er ruist langs de wolken
zongen we vaak

En de Heer
is mijn herder
zongen we
maar ik hoor nu niets

Ik wil
overal naar luisteren
en alles horen
maar nu hoor ik niets

Nu hoor ik niets
want ik heb nu
geen gehoorapparaat
in

Zoet zuurtje

Als je jarig was
mocht je trakteren
op toffees:

Ulevellen bracht ze mee
ieder kreeg
er minstens twee

Een heerlijk sabbelding
een zoet zuurtje
met vruchtensmaak

Moeder gaf een trommeltje
mee van huis
met verpakte platte snoepjes

Dat pikte niet zo
en dan had je
veel vrienden en vriendinnen

Ze zongen dan voor je
jarig Jetje zou trakteren
en o wat zijn we blij

Een rode feestmuts
van krantenpapier
op het hoofd

Poesiealbum

Ik heb hem nog
mijn poesiealbum
ik heb hem
in mijn vitrinekast

Dat wilde ik
voor geen goud
missen

Mijn vader schreef
erin en moeder
en ook de meester
van de klas

En mensen
waar je wijs mee was
maar eerst je vader
en je moeder

Ik heb hem nog
mijn poesiealbum
en schrijven is
zo gemakkelijk niet

Schone vrouwen

Het is van vroeger
mijn moeder
gebruikte een stofdoek

Ik hou niet
van poetsen
ik ben geen poetser

Nee, ik ben niet
zo'n zindelijke vrouw
we hadden hulp in huis

Wij waren
schone vrouwen
alleen wanneer het nodig was

Ik geloof niet
dat ik ooit
een raam gezeemd heb

En op het platteland
doe je dat
ook niet

Bijenwas

Met bijenwas
wreef ik de stoelen
en de tafel

Je moest naar het Zuiderdiep
voor echte antieke was
een interessant zaakje

Alles van eikenhout
wrijven met een boender
en groene zeep

Als er bezoek was geweest
met kinderen poetste moeder
het houtwerk

Met de ragebol
de spinnen weg maar
alleen wanneer het nodig was

Vrouwenwerk

De werkster deed
de ramen vaak
en alles oppoetsen

Geregeld de kleren
uit de kast
alles werd weer keurig schoon

Vrouwenwerk zeiden ze
we deden het
in het voorjaar

Het is nu niet
meer zo druk als vroeger
wij hadden altijd een werkster

Ze ging wassen
op de roffel
en dan door de wringer

Je moet niet vergeten
dat mijn moeder
een Rotterdamse was

Alles werd
een beetje bijgewerkt
er was geen gezeur

Op het hockeyveld

We waren een groot gezin
met zeven kinderen
ik was de vierde
mijn moeder was al overleden

Mijn vader schilderde portretten
portretten en landschappen
we hadden geen rijk leven
we konden er van leven

Op het hockeyveld van Haren
ontmoette ik mijn man
ik weet nog dat ik heb gehockeyd
in groen en oranje bij GCHC

Ik zat op de Bergense school
een MULO vlakbij de zee
ik ben half Joods
en had een rond koppie met een pony

En mijn zus
speelde piano
Mozart en Bach geloof ik
en mijn broer speelt fluit

Wat ik deed

Als je me vraagt
wat ik
vorige week deed
dan zal ik het niet
weten

Ik weet niet
meer waarom
ik hier nu ben
en waarom

Ik was zo
vergeetachtig
en dat ben ik
nog

Maar als we
vakantie hadden
gingen we naar zee
of soms
naar Noord Frankrijk

Tante Joop

Mijn moeder was
al overleden
ze werd ziek
toen kwam tante Joop
ze zorgde voor ons
en voor mijn vader

Maar later ben ik
in Haren blijven wonen
ons leven was hier
het was gemakkelijk
om te blijven

Ik heb Bergen
niet zo gemist
er was oorlog
er lag een vliegveld
dat was gevaarlijk toen

Gelukkig kwam tante Joop
ze heeft voor ons gezorgd
het was geen rijk leven
we konden er van leven

Paaskepronk

Je kreeg met Pasen
een nieuwe jurk
a new look
heel modern

Paaskepronk
dat was het toen
en ook een lange jas
hij was lichtgroen

Dubbel hip was ik
toen met Pasen
ik had nog wel
eens iets

Bij ons kreeg je iets nieuws
als de oude op was
we waren thuis
netjes gekleed

Moeders jurk

Waarom denkt u
dat ik deze jurk
aan heb

Omdat mijn moeder
hem toen aan mij
gegeven heeft

Mijn moeder was
bijzonder en
een goede pianiste

Je moet hem
regelmatig dragen
anders vergaat hij

Dan kan ik
tegen mijn broer zeggen:
ik draag moeders jurk

Gedestilleerd & advocaat

Wij waren vroeger
druk in de zaak
geen extra dingen met Pasen
er was geen tijd voor

Veel gedestilleerd en advocaat
ik heb het
vorige week nog gehad
een glaasje advocaat

Ik kom
van het platteland
daar praten ze Gronings
in Leens

Noten schieten

Noten schieten
was een spel
van Pasen

Je legde ze neer
op een rij
de meesten deden mee

Je speelde
met een dikke kogel
tegen de voorste noot

Je speelde soms wel met
tien of wel met acht de
hele school deed mee

Palmpasen

Kleine broodjes
op een stokje
met Palmpasen

De eieren mocht
je opeten
ik at er twee of drie

Je ging ze zoeken
aan de walkant
mijn vader had ze verstopt

Paasbrood is zwaar gevuld
met of zonder amandelen
ik hield niet zo van eieren

Nieuw leven

Een ei
is het nieuwe leven
een nieuwe lente
en een nieuw geluid

Een groot paasvuur
buiten
midden in de nacht
van alles werd verbrand

Je moest wel
op je spullen letten
want alles
werd verbrand

Een duistere zaak

Wat we vieren
met Pasen
is voor mij
een duistere zaak

Op zondag was het Pasen
dat valt niet altijd
op dezelfde datum
dat heeft met de kalender te maken

Op Goede Vrijdag
werd Jezus
aan het kruis gehangen
tot het ging stinken

Hij werd in doeken
gewikkeld door Maria
maar niet iedereen
is kerkelijk

We vieren nu
nog Pasen
samen met Petrus
en Johannes

Ik heb het meegemaakt

Het waren vreselijke jaren
ik heb het meegemaakt
langzamerhand
kwamen de soldaten
ik heb het meegemaakt

Je kunt er nu
wel over praten
maar je durfde
geen woord te zeggen toen
ik heb het meegemaakt

Je werd opgepakt
om het gekste woord
dus moesten ze wel vluchten
ze wilden niet in dienst
en wij hebben het meegemaakt

Er was geen plaats
voor wie wilde vluchten
het was een chaos toen
je kunt er over praten nu
ik heb het meegemaakt

Oorlogsjaren

Je mocht
niets zeggen
je ging toen
voor niets naar een kamp

Ze moesten wel
vluchten
maar je durfde
geen woord te zeggen

En het beleven
heeft iemand gedaan
angstig was het
er mankeerde wel wat aan

Ik was blij
dat het afgelopen was
je mocht niets zeggen
anders werd je gefusilleerd

Zaklopen in een weiland

Er werd veel gezongen
speciale liedjes
en in tijdschriften
verscheen waar dit alles
nu in staat

Ze waren eerst
vergeten te zingen
we vonden het
een rare toestand
maar dat hoorde zo

In naam van Oranje
doe open de poort
de Watergeus staat
voor Den Briel
dat was een watergebied

Ze moesten met een paal
de deuren open duwen
we hebben dat gespeeld
dat hoorde zo

En we gingen zaklopen
in een weiland
op Koninginnedag
dat hoorde zo
we vonden het een rare toestand

Koningin van vlees en bloed

Ze is er
nu eenmaal
dat moest niet
vergeten worden

Juliana en Wilhelmina
was een trotse vrouw
ze kon met mensen omgaan
ze was menselijk

Een trotse vrouw
daar bedoel ik mee
ze stond er boven
een gewone vrouw

Maar koninklijk
je kunt er
in zekere zin
over meepraten

Maar waarom
moet je dat vereren
het zijn mensen
van vlees en bloed

Oranje in de natuur

Oranje
is een mooie kleur
er is veel
oranje
in de natuur
we zeiden
hallo koningin
en buigen was vrolijk
en blij
dat was een feest
ze kwam op school
even praten
met de onderwijzers
en wij zeiden
hallo koningin
er was een feest
in een weiland
maar niet alle scholen
kwamen

Pied -à-Terre

Den Haag
was koningsgezind
de koning had
daar zijn Pied-à-Terre

Je stond langs
de weg
met de hele klas
dan kwamen ze voorbij
we zwaaiden
en ze zwaaiden terug

We hadden een lied
ingestudeerd
dat zongen we
we wuifden
en ze wuifden terug

Zij in de verwarmde koets
wij met blauwe neus
en koude voeten
je moest gaan staan
en wuiven
en zij wuifden terug

Slag bij Nieuwpoort

De jaartallen
zitten
nog steeds
in je hoofd

Dat vergeet je
niet meer

De Slag
bij Nieuwpoort
in 1600

We zijn goed
door de jaren
heen gekomen

De drie dochters
gaan naar het gymnasium
dat is verstandig
dat moet doorgaan

En Màxima
is een mooie vrouw

Liefde en oude koffie

Van koude koffie
word je mooi
maar liefde is
zo breed
dat onthou je niet

Liefde is heel veel
aanhalen houdt
heel wat in
dat scheelt
allemaal wel

Liefde is zo breed
om te omschrijven
goed zijn voor elkaar
dat scheelt
allemaal wel

En de kinderen
zijn uit liefde geboren
dat scheelt allemaal
wel

Priesters & nonnen

Ik was
katholiek
uit een katholieke familie

Allemaal priesters
en nonnen
maar ik geloof
dat niet

Ik kom er
zelf niet meer
en ik geloof
het niet

Ze kunnen nu
niet goed
meer preken

Het waren toen
allemaal priesters
en nonnen

Ik was katholiek
uit een katholieke familie
maar ik geloof het
niet

Geheimenissen

Ik zat in de kerk
de gereformeerde kerk
daar heb ik
hem ontmoet

Mijn ouders vonden
dat een goede plek
het was een gezellige vent
je kon er goed
mee praten, zachtjes
in de kerk

De dominee heeft
er niets van gezegd
hij heeft me
er ook niet over
onderhouden

Toen was ik veertien
en mijn vader vond
me te jong
het mocht niet
dan schreef je een brief
met geheimenissen

Een stil weggetje

We zagen elkaar
op een stil weggetje
om heen en weer
te lopen
dat heb je
in veel dorpen

Er zat
een goeie gang in
dan ontdekte je zoveel
je moest net
op tijd ophouden

De opzet was om
elkaar niet meer
los te laten
dat hield heel
wat in

Maar als je
jong bent
wist je alles niet
en mijn vader
was heel jaloers
eigenlijk bezorgd

Hij was trots
op zijn dochter
op het plekje naast hem
in de kerk

Judas en Johannes

Soms preekte de dominee
twee uur
of anderhalf
ze dachten dat
ze het er in
moesten pompen

Over Judas en Johannes
de Doper en Judas
was een valse vent ik
heb veel dominees
leren kennen

Over Jezus
werd vaak verteld
dat vond ik
mooie preken
de dominee was weer
een hoop kwijt

Hij had een eigen
plekje voorin de kerk
het was een brutale
hij dacht dat
hij alles kon zeggen
maar dat mochten wij
ook niet
ik was blij toen hij amen zei

Witte jurk

Ik trouwde
in een witte jurk
heel feestelijk

We zaten
aan de kant
van de weg
in het gras

Ik heb toen
een mooie tijd gehad
ik trouwde
met een man met
een vreselijk
zwart pak aan

Je moest vroeger
trouwen
in de kerk
ik trouwde
in een witte jurk

Het was heel feestelijk
ik heb
een mooie tijd gehad

Op zolder in de linnenkast

De vlag stond klaar
na de bevrijding
hij lag op zolder
in de linnenkast

We hadden hem
speciaal bewaard
na die moeilijke jaren
ik weet er niets meer van

Het was rot die oorlog
mijn broers waren
ondergedoken
in ons eigen huis

We juichten op straat
en hadden het speciaal
veel communisten natuurlijk
maar dat vertel ik niet

Bevrijding & verlossing

De bevrijding
was een verlossing
het was heel moeilijk
we moesten veel ontberen

We waren toen
allang blij
dat er wat gebeurde
en dat we vrij waren

Ze kwamen er
altijd al aan
toen werden de Tommies
verwelkomd

En mijn beide broers
konden weer voor de dag komen
het was afschuwelijk
om ondergedoken te zitten

Mijn broer timmerde een hokje
zo konden ze er wel
eens in en uit
het was een angstige tijd

Joden in Twijzel en Lutjegast

Ook in Twijzel
zaten Joden
ondergedoken
en in Lutjegast

We hebben ze goed
onder de duim gehad
maar soms schoten ze
in de lucht

Het waren de NSB-ers
zwartrokken waren het
en de soldaten schopten
tegen de deur

De NSB-ers waren Nederlanders
ze waren verkeerd
maar niet allemaal
en overal was gevaar

Ik was toen te jong
om het allemaal
te begrijpen
overal was gevaar

Onder woorden brengen

Je kunt het niet altijd
onder woorden brengen
ze gingen de huizen langs
en we hoorden vliegtuigen

Toen werd het
langzamerhand weer rustig
de Tommies, dachten we
zij durfden meer

Het ging de hele tijd
maar door
het was toen heel erg
moeilijk

Soms kun je het
niet altijd onder woorden brengen
het ging de hele tijd
maar door

Vergeeten doe je
het niet
dat bestaat niet
tot het zover was

Ik was nog jong

Ik was toen
nog jong
je stond er buiten
ik heb niet alles begrepen

Ik denk dat het
ons als kinderen ontging
je kon het niet vertellen
het was gewoon te erg

Nu is het
een herinnering
die je ophaalt
je gaat het sturen

Je wilt niet alles weten
omdat het zo
indrukwekkend was
vergeten doe je het niet

Je keek toen
je ogen uit
dat het er was
maar je stond er buiten

Sigaretten, kauwgum en chocola

We hadden een moeilijke tijd
achter de rug
je was het niet
meer gewend

Je moest weer
leren feestvieren
je vond toen alles goed
en ging je boekje te buiten

We kregen sigaretten
van de soldaten
en chocola en kauwgum
in jaren niet gehad

Geen wonder
het was heerlijk
we waren uitbundig
je vond toen alles goed

Ik heb alles meegemaakt
we gingen van
de ene ellende in de andere
we waren het niet meer gewend

Een versje van een paddestoel

Mijn moeder speelde
een versje van een paddestoel
rood met witte stippen
vroeger in de bruine herfst

De bladeren zijn rijp
als ze zich laten vallen
de straatveger komt langs
ze hingen er al het hele jaar

De herfst is grijs en bruin
ieder jaargetijde heeft zijn bekoring
alles wisselt na elkaar
het gaat niet tegelijk

Meestal regent het
het duurt een paar maanden
voor alles weg is
dan kunnen we weer naar buiten

Er vallen kastanjes
we maakten er poppetjes van
met draden er tussen
ik heb ze nooit gehad

Herfsttafel

De herfst is rood
en grijs en bruin
er vallen kastanjes
maar ik heb ze
nooit gehad

Mijn moeder
maakt een herfsttafel
en speelt op de piano
een lied, een versje
van een paddestoel

Ze deed het alleen
dan is alles er al
dan kun je het doen
ze speelde dag en nacht

Ze moesten doen
wat er gezegd werd
dan is alles er al
ze speelde dag en nacht
dat geloof ik ook wel

Een andere tijd

Het was een andere tijd
toen want nu
gaat alles gewoon door
vroeger liep je er tegen
aan maar dat is over

Vader deed na het eten
een dutje in zijn stoel
zijn aparte stoel en rookte
een sigaartje en als hij weg was
zat ik er even in

Moeder moest afwassen
en speelde piano
dat deden wij maar niet
ik had geen broer
geen zus, ik was alleen

Vroeger was een andere tijd
een mooie tijd
het hoorde er bij
en nu gaat alles
gewoon door

Een huis aan het meer II

We zagen het hele meer
we zagen Haren
over het meer heen
en Eelde aan de overkant

Vijfhonderd vierkante meter
maar geen bloementuin
een houten huis met pannendak
aan het Paterswoldse Meer

En in het voorjaar gingen we
er heen de hele zomer
en in de winter terug
naar de stad

Ik tekende een bootje
op het meer
het meer was altijd
in mijn gedachten

En als wij er niet waren
kwam er een man
uit het dorp
het gras maaien

Dochters in Yde en Den Haag

Onze dochters wonen
in Yde en Den Haag
nu is het huis
aan het meer van hun

Ze komt misschien terug
naar het noorden
uit Den Haag
het huis aan het meer
is centraal verwarmd

Mijn vrouw heeft
goede vingers
ze kan met klei maken
wat ze wil
en er zal wel
een meisje model
hebben gestaan

Ik leerde tekenen
dat is zo gegroeid
ik teken graag een bootje
op het meer
want het meer is altijd
in mijn gedachten

Stille heilige nacht

Vroeger zong ik
met mijn tweelingzus
stille heilige nacht
iedereen deed het

Was er wel een ezel
toen voor Maria
ze bedenken wat
voor Kerstmis

Toen was het gebeurd
Jezus mocht niet bloot
liggen in de kribbe
hij mocht aan wat hij wilde

Later ging hij niet mee
met een wijze naar het oosten
maar hij bleef in de stal
met zijn moeder Maria

De kerstboom optuigen
met mijn zus, we hingen
van alles in de boom
het was een grote familie

Mijn moeder en vader
zijn er nu niet meer
maar ik hield van de geur
van een echte boom

Een warm instrument

Ik kom
uit een muzikale familie
alle kinderen van mijn ouders
speelden muziek

Mijn zoon is fagottist in Kampen
een warm instrument
ik ga wel eens naar Kampen
naar de Bovenkerk

Ik kom er nu niet veel
daar heb ik geen tijd voor
maar mijn vader zong
veel psalmen

Vroeger ging ik naar
de gereformeerde kerk in Uithuizen
het eerste wat we altijd deden
was het zingen van een lied

Mijn vader wilde altijd weten
hoe er gezongen werd
ik vond het eigenlijk niet fijn
ik vond het psalmversje plichtmatig

Alles weten

Ik moet alles weten
wat er te vertellen valt
en vooral moet het
een beetje passend zijn

Ik denk het maar
ik heb het niet meegemaakt
dan zeg ik dames
ik ben trots op jullie

Ik vind het leuk
dat mijn generatie zich
nog interesseert
ja ik ben trots op jullie

Maar sta niet teveel
en loop niet teveel
dan weet je nog waarom
je er belangstelling voor hebt

En vooral moet het
een beetje passend zijn
ik denk het maar
ik heb het niet meegemaakt

Vroeger op school

De school stond bij ons
in het dorp, in Hardegarijp
ik zie hem nog in mijn gedachten
voor me

Als ik buiten was
op de speelplaats
zag ik vier ramen, twee
aan elke kant van de deur

De school maakte veel indruk
en ik vond de meester aardig
die school had alles mee
en ik ving alles op

Ik ving op wat
er om me heen gebeurde
je hoorde ook vaak anderen
er waren twee meesters en een juf

Zo zat ik in mijn klas
en dat vond ik mooi
ik zie de school nog
in mijn gedachten voor me

In Den Haag

Mijn school stond
vroeger in Den Haag
maar ik weet niet meer
hoe hij heet

Hij zal wel
een naam gehad hebben
hij stond in de Galvanistraat
en ik vond alles leuk.

Ik had een stem
die klonk
tot de rest
van de school

Bij de familie waar
ik woonde mocht ik
geen lawaai maken
mijn ouders waren nog in Indië

Ik denk dat ik knikkerde

Wij mochten niet kaatseballen
tegen de muur
nee, wij mochten dat niet
maar ik denk wel dat ik knikkerde

En touwtjespringen op het plein
het touw was eigenlijk een koord
en lekker dik
we zongen er vaak bij

In spin
de bocht gaat in
uit spuit
de bocht gaat uit

Dat ging soms goed
met twee of drie
en ik denk haast dat
ik wel knikkerde

Juffrouw Overdiep

Juffrouw Overdiep
het schoolhoofd
zij had wel gezag
ze kon het spul regeren

Zij was echt de juf
en juffrouw Holthuis
was een handwerkjuf
je oefende maar wat

Eerst moest je breien
en dan haken
en ook naaien
je oefende maar wat

Soms was er buiten
geen juffrouw en geen meester bij
dan gingen we hinkelen
of je nam een bal mee

Juffrouw Overdiep,
het schoolhoofd had gezag
zij kon in Winschoten
het spul regeren

Meezingen

Ik moest wel zingen
want mijn moeder
was pianiste
ik moest meezingen

Maar bij ons
werd veel gezongen
dankzij mijn moeder
werd er veel gezongen

Ik durfde niet
hardop te zingen
misschien kan ik het wel
je hebt een stimulans nodig

In Winschoten stond
onze school
ik zeg onze school want
ik ben een van een tweeling

Koffie op het ijs

We gingen in de winter
naar de Noorderijsbaan
met de klas of met vriendinnen

We gooiden zeven sneeuwballen
en zeepten elkaar in
we dronken koffie op het ijs

De sneeuwpop had ogen
van kooltjes of cokes
en een winterpeen als neus

Ze schaatsten een Elfstedentocht
van Leeuwarden naar Ljouwert
altijd op 21 februari

Langs Sloten en Dokkum
en terug in het donker
op 15 centimeter dik ijs

Friese doorlopers zijn houtjes
en Noren wedstrijdschaatsen
de sneeuwkllokjes hadden het koud

Inhoud

Tekenen met verf	3
Grote schoonmaak	4
De oorlog bij Bergen	5
Zo oud als ik	6
Een huis aan het meer I	7
Meisjesschool	8
Apenkooi	9
Zingen	10
Zoet zuurtje	11
Poesiealbum	12
Schone vrouwen	13
Bijenwas	14
Vrouwenwerk	15
Op het hockeyveld	16
Wat ik deed	17
Tante Joop	18
Paaskepronk	19
Moeders jurk	20
Gedestilleerd & advocaat	21
Noten schieten	22
Palmpasen	23
Nieuw leven	24
Een duistere zaak	25
Ik heb het meegemaakt	26
Oorlogsjaren	27
Zaklopen in een weiland	28
Koningin van vlees en bloed	29
Oranje in de natuur	30
Pied-à- Terre	31
Slag bij Nieuwpoort	32
Liefde en oude koffie	33

Priesters & nonnen	34
Geheimenissen	35
Een stil weggetje	36
Judas en Johannes	37
Witte jurk	38
Op zolder in de linnenkast	39
Bevrijding & verlossing	40
Joden in Twijzel en Lutjegast	41
Onder woorden brengen	42
Ik was nog jong	43
Sigaretten, kauwgum en chocola	44
Een versje van een paddestoel	45
Herfsttafel	46
Een andere tijd	47
Een huis aan het meer II	48
Dochters in Yde en Den Haag	49
Stille heilige nacht	50
Een warm instrument	51
Alles weten	52
Vroeger op school	53
In Den Haag	54
Ik denk dat ik knikkerde	55
Juffrouw Overdiep	56
Meezingen	57
Koffie op het ijs	58

Colofon

De dichtbundel *Gedichten om niet te vergeten* werd mogelijk gemaakt door *De Vrienden van Maartenshof*

Oplage: 100 exemplaren

Samenstelling: Arjen Boswijk, Groningen

Gesprekspartner: Estherlina Meier-Penninga

Drukwerk: RCG, Groningen

Contact: h.a.boswijk@gmail.com